

ונזכור את כולם

רבי נחמן מברסלב מייסד חסידות ברסלב . נולד בשנת 1772 – 1810 במז'בוז' כיום באוקראינה.

**כי צְרִיכִין לְשָׁמֵר מְאֹד אֶת הַזְכָּרוֹן,
שֶׁלֹּא יִפֹּל לְשִׁכְחָה, בְּחִינַת מִיתַת הַלֵּב
וְעַקֵּר הַזְכָּרוֹן הוּא לְזָכֵר תְּמִיד בְּעוֹלָם שְׂפִיבּוֹא.**

הרב יואל בן נון נולד ב- 1946 הוא רב ציוני דתי, ממייסדי
ישיבת הר עציון, שבגוש עציון.

הזיכרון הוא החיים והשיכחה היא המוות. החי
הוא הזוכר.

כל עוד קיים בנו הזיכרון אנו חיים,
וכל עוד אנו זוכרים את המתים גם הם חיים.

גופם אמנם מת, אולם רוחם חיה, זיכרונם
בקרבתנו הוא המשך החיים.

אנשים אלו ציוו לנו בדמם את צו הזכירה. שהרי
החיים אינם רק חיי הבשר. חיי הזיכרון נמשכים
מדור לדור.

יצחק רבין ז"ל אמר: "המעט שאנו החיים
יכולים לגמול לחברינו המתים הוא הזיכרון
ההולך אחריהם ואיתנו".

ואני אומר אף יותר מזה, הזיכרון הוא המשך
החיים. המוות האמיתי, המוות הרוחני, הוא
השיכחה.



ביום הזיכרון איננו עוסקים רק בכל התכניות של ההרוגים
שלא מומשו ובכל החלומות שנקטעו, אנחנו עוסקים במעשי הגבורה
שלהם.

אנחנו נזכרים בטוראי נתן אלבז, שכשנת 1954 קפץ על רימון כדי לחסום
בגופו את הפיצוץ ולהציל את חבריו.

ונזכרים גם ברס"ן רועי קליין שעשה מעשה דומה במלחמת לבנון השניה.
אנחנו נזכרים בטוראי משה דדימר, שנשאר בתוך זחל"ם בוער על מנת
להפעיל את המקלע ולחפות על חבריו, עד שלבסוף נשרף בלהבות
הזחל"ם.

אנחנו נזכרים בעשרות החיילים שנהרגו תוך כדי חילוץ וטיפול בפצועים
תחת אש.

ובעיקר אנחנו נזכרים באלפים שעסקו יום יום בפעילות בטחון שוטף,
ובהגנתם על העם והארץ נפלו חללים.

ההתמקדות שלנו ביום זה איננה על מה שלא הספיקו לעשות, אלא על
מה שכן עשו.

הרגש המרכזי איננו תחושת פספוס והחמצה, אלא הערכה כלפי מסירות
הנפש שלהם.

איננו מסתכלים עליהם ברחמים, אנו נושאים אליהם עיניים בהערצה...
אנחנו מאמינים שהחיים הם ערך חשוב מאד!
דווקא בגלל זה יש למסירות הנפש משמעות כל כך גדולה.

חללי המלחמות מלמדים אותנו שהקמת המדינה והגנת עם ישראל בארצו
הם ערכים כל כך חשובים, שבשבילם שווה אפילו לסכן חיי אדם...
על זה אני אחשוב בעת הצפירה!

בזמן שאעמוד יחד עם כל עם ישראל בדומיה, אזכר בכל אותם גיבורים,
אך לא אדכין את ראשי.

ארים את ראשי למעלה בגאווה על כי אלה הם אחי!
אמיצים ונועזים שברגעי האמת שמים בצד את כל

הרצונות האישיים, ומוסרים עצמם על קדושת העם הארץ.

יוסי שטרית

